

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Τεύχος
68

Απρ. - Μαΐ. - Ιουν.
2002



Έτος ιδρύσεως 1978

Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας



Σπηλιότυπο από τη βραδιά

Τοπία και Ουτοπία

B' Μέρος

Tο τεύχος αυτό αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου (№67). Περιέχει το δεύτερο μέρος των πεζών και των ποιημάτων που ακούστηκαν στη βραδιά πάργου και μουσικής, με θέμα «Τοπία και Ουτοπία» που είχαν οργανωθεί στο θίασο αποφθιθέατρου του Κέντρου ΓΑΙΑ – στις 19 Νοεμβρίου του 2001.

Θέλουμε να συναφέρουμε όντι μας απασχόλησε αρκετά το Βέρμιο ως παραδηλήτης προσθόλης slides κατά τη διάρκεια των αφηγησεων. Τελικά όμως αποφασίσαμε να προβάλουμε σε μαύρο-στοχό του τιτλούς των πεζών, των ποιημάτων και των τραγουδιών που ακούστηκαν, ώστε να αφήσουμε τη φαντασία του καθενός να σκηματίσει τη δική του εικόνα, εκείνη τη βραδιά.

Αντίθετα για τη δημόσιευση θελήσαμε να ταιριάξουμε ποιήματα και πεζά με εικόνες από την Ελλάδα, αφήνοντας τα τραγούδια χωρίς εικόνα, με ανάμνηση μετώπιδιας.

Χορηγός: Μέλος μας που παραμένει ανώνυμο

Από την Ελλάδα

Στρατή Μυριβήδη, (απόσπασμα)

Ευτυχισμένο χωρίο, που δεν πληροφορίθηκες ακόμα πως στις πολιτείες ο άνθρωπος πήρε την τρελή απόφαση να καταργήσει τη νύχτα του θεού, και το κατόρθωσε. Κρατάς ακόμα αμόλευτη τη νύχτα σου, που σκεπάζει σαν κεντημένο μενεξεδένιο όμφιο τον ειρηνικό σου ύπνο. Σ' εμάς, οι άνθρωποι έσθησαν τον ήλιο. Έσθησαν και τη νύχτα, και τον ύπνο της, και τ' άστρα της, και την ιερή οιωνή της, υψώνοντας πογωμένους ηλεκτρικούς ήλιους μέσα στην καρδιά του μεσονυκτιού. Εδώ οι αστερισμοί ξεδιπλώνουν ακόμα με άνεση πάνω από τις κόκκινες στέγες τις σημαίες τους με τα αρχαία σύμβολα. Οι αρκούδες, οι δράκοντες, ο τοξευτής, η Κασσιόπη, η κόμη της Βερενίκης, η πούλια, το σημένιο ποτάμι του Γαλαξία... Όλο τ' άστρα πορεύονται πάνω από τις στέγες του χωριού με τάξη, σαν τάγματα αρχαγγέλων που πάνε παράτα. Μόνο τ' αστέρι της τραμουντάνας στέκεται εκεί αντίκρυ στην Ανατολή, πάνω από την ιερή πόλη του Πριάμου, ασάλευτο, σαν ασημένιο καρφί χτυπημένο στο στερέωμα.

Σαν Αθηναίος ζενύκτης περνώ μέσα' από το χωρίο που κοιμάται ακόμα, και

νιώθω σαν ιεροσυλία τα αστάκαστα πέρασμά μου, και τον κρότο των βημάτων μου στο λιθόστρωτο.

Ο αέρας είναι γλυκός, αμετακείριστος. Μυρίζει από κρυμμένες τούφες δέντρων και μυριστικών. Μια γάτα στάθηκε πάνω σε μια πεζούλια, ερωτική ζενύκτισσα, και τα μάτια της άναψαν, χρυσοπράσινες φλόγες. Της έγνεψα φιλικά, δύμως αυτή πήδηξε τρομαγμένη, και έσεισε την πηχτή σγουρόδα του βασιλικού. Μοσκοβόδησε με μιας μεθυστικά το σοκάκι.

Στάθηκα ν' αναπνεύσω με όλο μου το στήθος.

Τα απίστα στέκουνται μέσα στη σκιά, στέκουνται κι οι κληματαρίες και τα δέντρα, κι ακούνε τις βρύσες. Πηγαίνω και βάζω τα χέρια μου κάτω από τον κρουνό και το ψυχρό νεράκι τραγουδά στη ζεστή φούχτα μου. Αυτή την υψηλή πολυτέλεια του τρεχάμενου νερού, που κανένας δεν το φιλακίζει, κανένας δεν το κάνει να σωπάσει, κανένας δεν το περνά από τους μετρητές και κανένας δεν το πουλά με το κυβικά, δεν είναι δυνατόν να τη φανταστούνε στην πολιτεία.



Φωτο: από το βιβλίο The reader's digest's Great World Atlas, 1964

Ο Ήλιος επαντρεύτηκε

Δημοτικό της Ηπείρου

Ο ήλιος επαντρεύτηκε κι επήρε το φεγγάρι,
εκάλεσε και στη χαρά συμπεθερούς τ' αστέρια:
τα σύννεφα τους έστρωσε στρώματα, για να κάτσουν
τους έβαλε προσκέφαλα τις ράχες ν' ακουμπήσουν:
τους έβαλε και τράπεζα στους κόμπους τα λουλούδια,
τους έβαλε φαῖ να φάν' το μόσκο και τα ἄνθια.
Κραδί τους έδωκε να πιούν θάλασσες και ποτάμια
κι απ' όπα τ' άστρια τ' ουρανού Αυγερινός δεν ήρθε:
κι αυτού προς το ξημέρωμα Αυγερινός ειφάνη
φέρνει τον ύπνο ζωντανό στα νιόγαμπρα πεσκέσι.
φέρνει και στους συμπεθερούς πυκνάρι να τους φέξει,
να φύγ' ν' να πάν' στα απίστια τους, τα νιόγαμπρα νυστάζουν.



Γύρνα φτερωτή του μύλου

Νίκου Γκάτσου – Μάνου Χατζιδάκι

Γύρνα φτερωτή του μύλου να περάσει το νερό
Μέριασε θολό ποτάμι να 'ρθει το συμπεθεριό
Έβγα στ' άσπρο σου μπαλκόνι φεγγαράκι μου χρυσό

Τραγουδάνε τα νιόγαμπρα και περνάν τον ποταμό
Λάμπει στο χορτάρι πάνη φτάνει το συμπεθεριό
Μέλι θα γιορτίσει τώρα κάθε μύγδαλο πικρό



Η Νεύρωσις του Πράσινου

Γιάννη Τσαρούχη, *(Αποσπάσματα)*

... Η Αίγυπτος είχε από την εποχή του Ηροδότου, διά του Μαντείου της δώσει συτόν το χαρακτηριστικό χρημάτικο κατάρα «Ελλήνες αεί παιδες». Όσο κι αν είναι φυσικό να σγαπά κανείς το σπάνιο και το αντίθετό του, πρέπει να αμοιβογήσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίον ο Έλληνας ονειρεύεται και θέλει να φτάσει τη Δύση, είναι ένα ειδικό εθνικό σύμπλεγμα ... Ασφαλώς έχουμε ανάγκη πρασίνου. Ότι έχει γραφεί από ιατρούς, από δασολόγους, μετεωρολόγους, οικονομολόγους, σκεδόν με πείθει, ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν δάση και να προστατεύονται τα υπάρχοντα. Άλλα επί τέπους η Ελλάδα, ακόμη και αν δεν είναι, ακόμη και αν δεν το πιστεύει, είναι καταδικασμένη να ανταποκρίνεται σε μια γενική και θολή παγκόσμια γνώμη, ότι αποτελεί κέντρον αισθητικής ακτινοβολίας, ακόμη και σήμερα.

... Πήρα στα σοβαρά την ανάγκη αισθητικής στην Ελλάδα και ... το αυμπέρασμα στο οποίο έφθασσα, είναι ότι τα πράσινα, δύο και αν σεβαστούμε τις γνώμες επιστημόνων και τεχνικών, είναι κάτι που δεν τοιριάζει στις ζώνες εμφανίσεως του «ελληνικού χώρου». Ονειρεύομαι την ημέρα που οι Έλληνες θα είναι τόσο ανεπτυγμένοι αισθητικώς, ώστε θα λένε στους καλλιεργημένους ξένους που θα επισκέπτονται τον τόπο μας: Μας συγχωρείτε για συτές τις ακατάστατες πρασινάδες, άλλα δεν έχει τελειώσει ακόμη η μελέτη της αφαιρέσεώς των, οπότε θα μεταφερθούν μακράν των ζωνών εμφανίσεως, σε ειδικές κρυψές περιοχές που θα ανομάζονται. «πνεύμονες», άλλα που θα είναι κρυφοί και αθέσται, όπως είναι ο ένα αρχοντικό σπίτι το Λεβητοστάσιο.

Βέβαια, ένα δάσος από δρυς, με ένα ή δυο κυπαρίσσια, με δυο-τρεις ψηλόλιγνες φοινικιές, μερικά χαρέντα νεοκλασικά σπίτια, θά 'ταν πολύ διασκεδαστικά κάπου στην Αθήνα, στο Σύνταγμα ή στην Ομόνοια. Οι βαυαροί ρομαντικοί δεν ήταν οι κειρότεροι παρεξηγηταί της ελληνικής πραγματικότητος. Έκτοτε γνωρίσαμε πολύ κειρότερους. ...

... Τι τις θέλουμε αυτές τις πρασινάδες, τις σκονισμένες αναιμικές πιπεριές, τα φυματικά πευκάκια, τα μπασμένα ή ψωριασμένα κυπαρισσάκια, κι όλον αυτόν τον πάσχοντα από αιώνια ανεπάρκεια φυτικό μας κόσμο; Ας πάρουμε ... την ίδια τη σεβάσμια Ακρόπολη-ανάκτορο της αγνής θεάς που η σύγχρονη ελληνική προστιχάντζα, χρόνια τώρα, προσπαθεί να μετατρέψει σε βιταλίτσα του Ψυχικού ή της Φιλοθέης, όπου κατέφυγε, όχι η Αθηνά, αλλά κάποιος ανυπόφορος φραγκοκλεβαντίνος. Το μάτι μου πήρε τον περιβολόρη της Ακροπόλεως, με θάστικο να ποτίζει τριανταφυλλίές του είδους που ονομάζονται, Καρμεντάτα, Σάρα Μπερνάρ, μπούζια μπούζικα (αυτά αυξάνονται αμέσως) κι έτσι δε μένει ούτε μια στιγμή το τοπίο απείραχτο. ...

Όπως το παρετήρησε ο μέγας εις αυτά Πίκιώνης, οι δρθιες κοιλάνες, επιμόνως ζητούν οριζόντιες ή καμπύλες συμπληρωματικές, όχι όμως δρθια σουβλιά, άθλια και φυματικά, ενοχλητικά παράσιτα, στο καθαρό τραγούδι τους.

Ο Άρειος Πάγος, μέγα μνημείον του ελληνικού μύθου, είναι θύμα αυτής της ανυπόφορης μάταιης αγάπης της πρασινάδας. Ανυπεράσπιστος αλλά και σεβασμιότατος γέρων, λεες και κατακεραυνώνει και καταδικάζει με συνοφρυωμένο βλέμμα όλα αυτά τα βρωμοπραμάκια που τού 'χουν μπήξει στις σεβάσμιες πλάτες του.

... Σεβαστή νεύρωσις βέβαια η μανία για το πράσινο, αλλά όχι στις ζώνες εμφανίσεως, όπου βασιλεύει ο μέγας δάρχων του ελληνικού τοπίου, ο βράχος. Ο ελληνικός δρυμός είναι τα ελληνικά βράχια. Το πράσινο πρέπει να φύτευεται εκεί που δεν καταστρέψει τα βράχια. Αυτές είναι οι αθάνατες γηπυκιές της φύσεως που θα δίνουν στον αιώνα, το χαρακτήρα στον τόπο μας. ...

Η Ελλάδα εξελιχθείσα στο έπακρον, δεν μπρεσε να ξεφύγει ακόμα από τον παροχημένο συρμό επιστροφής απ' το Τυρόλο, από το Σαλταβούργο, κι από τις μάταιες προσπάθειές της να επιτύχει τις «εναλλαγές του πρασίνου» που τελικώς δεν τις πετυχαίνει ποτέ.

Σ υ μ π ἐ ρ α σ μ α : Πολλαί ζώναι εμφανίσεως εις την Ελλάδα πρέπει να έκουν ως ιδανικόν πολὺ περισσότερο τον βραχόκηπο, παρά την αντιασθητική ακαταστασία που δημιουργεί η υστερική μανία προς το πράσινο.

Με την Ελλάδα καραβοκύρη

Νίκαι Γκατσαου-Μανου Χατζιδάκη

Με τη φουρτούνα
και το σιρόκο
ήρθε μια σκούνα
απ' το Μαρόκο.

Με τον αγέρα
και με τ' αγιάζι
πάσι μια μπρασέρα
για τη Βεγγάζη.

Άγιε Νικόλα
παρακαλώ σε
τα πέλασγα όλα
που ουδεδια στρώσε.

Με τον Αστκή
τον μουρτούτιέρη
ηρθ' ένα μπρίκι
από τ' Αθήνα.

Με την Ελλάδα
καραβοκύρη
πάσι μια φρεγόδα
για το Μισσίρι.

Άγιε Νικόλα
παρακαλώ σε
τα πέλασγα όλα
που ουδεδια στρώσε.

Το φύλο

Από το βιβλίο «Το φύλο το πηγάδι τ' αγγέλιασμα»

Βασίλη Βασιλεικού [αποσπάσματα]

Τώρα βρισκόταν στον πλατύ χωματόδρομο του λυσσιατρείου, πάνω από το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας, πλάι στα εβραϊκά μνήματα όπου πλούφαζαν τα ζευγαράκια. Είδε κάτω την Έκθεση, μαγική πόλη, με τα πολύχρωμα φώτα της, τις διαφημίσεις της, το λούνα πάρκ, μια ρόδα με αεροπιλανάκια καρφωμένα στις ακτίνες της γυρνούσε πάμφωτη στο διάστημα, ο ακός του χαρούμενου κάσμου έφτανε ως τ' αυτιά του. Θωτοβολίδες όρχισαν να σκάνε ψηλά ραντίζοντας σαν συντριβάνια το γρασίδι της νύχτας. Άστρος στ' αυτιά του ερχόταν τώρα μια άλλη φωνή, βαριά, μερακλωμένη. Κατέβαινε από ψηλά σιγά, σαν νάσερνε όλο το βάρη του κόσμου.

Βράδιασε μες το Γιαντί-Κουπέ

Η φωνή των καλούσε. Γύρισε πάνω, κοίταξε τα παθιά Κάστρα, την Ακρόπολη, τα Εφταπύργια τείχη, τη Μονή Βλαταδών, το ίδιο το Γιαντί-Κουπέ.

Ο κόσμος έξω καίρεται την όμορφη ζωή

Άθελό του όρχισε ν' ανεβαίνει. Η φωνή των τραβούσε.

Δεν έφερνε αντίσταση. Ήταν γεμάτη παράσιτα, ρυτίδες, βραχνή, ξεκουρντισμένη, μα ζεστή κι ανθρώπινη. Ανέβαινε. Πήγαινε προς τα κεί.

Κι εγώ στενάζω, στενάζω νύχτα μέρα

μέσα εδώ στη φυλακή

Σαν υπνοβάτης πήγαινε όκρη-όκρη στον πλατύ χωματόδρομο. η φωνή άγγιζε ίσια την καρδιά του.

Έπισ μανούύθια μου πριν με δικάσουνε
κλάψε να μ' απαληάζουνε

Γύρισε κι έριξε μια τελευταία ματιά στον κόσμο που άφηνε πίσω του: είδε τα νέα κάστρα από τις πολυκατοικίες, τις σκοτεινές μπουκαπόρτες τους, τις συμμετρικές επάλξεις τους που κρύβουν τη θέα προς τη θάλασσα όπου είχε οριστικά ο ήλιος.

Δεν είναι το σιφάλιμα μου βαρύ

Όχι, δεν θα γυρνούσε ποτέ πίσω, ποτέ πια. Όχι άλλο ένοχος για ένα έγκλημα που δεν είχε κάνει. Θα πήγαινε εκεί όπου δεν θα 'βρισκε άλλα τέρατα, πέρα, πίσω μακριά, πιο πέρα από τους πύργους της ΔΕΗ, πιο πίσω από το Γιαντί-Κουπέ, πιο μακριά από τον λόφο όπου γινόταν κάθε πρωί οι εκτελέσεις.

Βαριά όμως τα σίδερα
Βαριά κι η φυλακή.

Θα πήγαινε εκεί όπου θα εύρισκε τον ήλιο στην αυγή του, στην κόψη του βουνού, και θα 'ριχνε τα ρούχα του και θα 'μπαινε γυμνός μες τον ήλιο, γυμνός, θα έμπαινε στη φυλακή του ήλιου, στον κρόκο του ήλιου...

Η φωνή σταμάτησε να τον καλεί και βρέθηκε μόνος του μες τα παθιά ερειπωμένα Κάστρα.



Γιώργου Σεφέρη – Μίκη Θεοδωράκη

Ανθη της πέτρας μπροστά στην πράσινη θάλασσα
με φλέβες που μου θύμιζαν άλλες αγάπες
γυαλίζοντας στ' αργά φικάλισμα
άνθη της πέτρας φυσιογνωμίες
που ήρθαν όταν κανένας δε μίλησε και μου μίλησαν
που μ' ὄφησαν να τις αγγίξω ύστερ' απ' τη σιωπή
μέσα σε πεύκα, σε πικραδάφνες και σε πλατάνια.



Θεοδωράκη, φωτ.: Ια. Γρηγορίου

Η πόλις

Κ. Π. Καβάφη

Είπες: «Θα πάγω σ' ἄλλη γη, θα πάγω σ' ἄλλη Θάλασσα.
Μια πόλις ἄλλη θα βρεθεί καθητέρη από αυτή.
Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή·
κι είν' η καρδιά μου –σαν νεκρός– θαμένη.
Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμάν αυτόν θα μένει
Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δώ·
ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ,
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασσα».

Καινούργιους τόπους δεν θα 'βρεις, δεν θα 'βρεις ὄλης θάλασσας.
Η πόλις θα σε οκολουθεί, Στους δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς·
και μες στα ίδια απίστα αυτά β' ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Για τα αληθινά, μη ελπίζεις
δεν έχει πλαίσιο για σε, δεν έχει οδό.
Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ
στην κοκκι τουτη τη μικρή, σ' ὄλην τη γη την χάλασσα.

Πέραν τον Ισθμού

Σπυρίδωνα Λαγανάδη

Ότε υπέστρεψα παρά τα ερείπια της Άλτεως· το μεσονύκιον είχε παρέσθει.
Εκαθεύθην, επί λίθου τυνάς και εκείθεν εβεώρουν τον χώρον των ανασκαφών,
και το ποικίλα ερείπια, τα μάρμαρα, και τους ακρωτηρισμένους τήδε κακείσες
κίονας φωτιζόμενους υπό του σεληνιακού φωτός. Αύρα χαλαρά έστειν ήρεμα
τους θάμνους, ο δε ελαφρότατος εκείνος ψίθυρος μωρού εφαίνετο οιονεί στεναγμός
της φύσεως ψηρηνούσης το εκλιπόν της Ολυμπίας μεγαλείσν. Ποια ακρή, απλά
και ποια πτώσις! Σκιαί πολαιστών ανέθρωπακον μπό της άκρας της πολαιστράς,
και μικρόν κατά μικρόν ψηφανίζοντο κατά τα άκρα της ιεράς Άλτεως. Βόμβος
πλήθους απειρου διέκετο υπέρ την ατμοσφήραν. Κραυγή, παρορμήσεις,
χειροκροτήματα στεναγμοί είτι, και μετ' αλιγόνη η οιωπή επεκράτει πάλιν και του
ανέμου ο πένθιμος στεναγμός. Αἴφνης δονείται η γη ύμνος ενθουσιώδεις
ανακραύονται, τα σφάγια σπαίρουσιν υπό την μάχαιραν του ιεροφαντού. Ο
Οιωνοσκόπος εξετάζει τα σπλαχνά· όρχονται οι αγώνες, στεφανούμαι ο νικητής
και απολαγμοί ασχίζουσι τον αιθέρα. Ο Οιωνοσκόπης, η οικογένειά του, η ιδιαιτέρα
του πατρίς, επευθημούνται μπό του ενθουσιώντος και ακατασκετού πλήθους.
Ευδαιμονίας δάκρυα και χοράς αυποκούσι τας πορείας του νικητού· εἰς την
λύπην· θ' αντείχεν ιώας, απλή η χορά των κατέβατες και ωχράς μόσχις κατορθώνει
να θοδίζῃ. Απλή ήδη ο θρύβος πούει. Θείαι αρμονίστη μουσικής ηχουσιν εκ νέου
εἰς των αέρα. Μικρόν κατά μικρόν εκπνέουσατ και αυτοί, και μόνον ο μελαγχολικός
ψίθυρος της πνευμόσης αύρας ακούεται είτι. Οίμοι! Το γοητευτικόν ὄνειρον του
εγρηγορούντος παρά την Άλτιν είχε πιθή.

Ο φλοιοθοριτων αργυρών υδάτων του Άλφειου, καθήδυνε πάντοτε την οικήν,
αλλά τα ρεύμα του, παρερχόμενον γοργώας και αδιστείτως, μωρού επεμνησεν ότι
αυτα παρερχονται τα πάντα εις των κόδιμον τουτον. Κας αι πομποι της αρχαίας
Επλάδος ημέραι ήσαν ρέυμα του Άλφειου και παρηλθον...



Γιάννη Θεοδωράκη – Μίκη Θεοδωράκη

Θμορφη πόλη φωνές μουσικές
απέραντοι δρόμοι
κλεψυδές μασιές.
Ο ήλιος χρυσίζει, χέρια σπορμένα
θουνά και γιαπιά, πελάγη απλωμένα.

Θα γίνεις δικιά μου
πριν έρθει η νύχτα
τα χλωμά τα φώτα πριν ρίξουν δίκτυα
Θα γίνεις δικιά μου.

Η νύχτα έφτασε
τα παράθυρα κλείσαν
η νύχτα έπεισε οι δρόμοι χαθήκαν.



Νίκου Γκάτσου-Μάνου Χατζιδάκη

Μ' ασπρα πουλιά και σύννεφα
τον ουρανό θα ντύσω
και τ' άνωμά σου αθάνατο
στην πέτρα θα κεντήσω.

Στο περιβόλι τα ουρανού
θα μπω γιο το διαλέξω
δάφνη, μυρτία κι αμάραντο
στεφάνι να σου πήξω.

Αθήνα
χορά της γης και της αυγής
μικρό γαλάζιο κρίνο.

Κάποια βραδιά στην αμμουδιά
κοκύλι σου θα μείνω
χορά της γης και της αυγής
μικρό γαλάζιο κρίνο.

'Ολυμπος

Πράσινος του Ήλια Βενέζη στο βιβλίο του Ήλια Νικόπουλου [αποσπάσματα]

Ότι και να κάμεις, σαν έχεις ανεβεί στον Όλυμπο, ο Όλυμπος θα σε ακολουθεί. Ο Φράνσις Φάρκιουαρ, ο Αμερικανός ορειβάτης, δοκίμασε απ' τους πρώτους, στα 1914, ν' ανεβεί στην ψηλότερη κορφή του Όλυμπου. Είχε νομίσει τότε πως πάτησε την κορφή. Αλλά, όπως αποδείχτηκε αργότερα, η κορφή — ο Μύτικας — ήταν δώδεκα μέτρα ψηλότερα από κει που είχε φτάσει, και ο Μπουασσόνα και ο Μπω-Μπωβύ είχαν ήδη προηγηθεί. Από τότε ο Όλυμπος τον καλούσε να γυρίσει. Σαράντα χρόνια αργότερα, σαν έχασε το παιδί του κι ήταν πικραμένος έως θανάτου, πήρε τη γυναίκα του, ξεκινήσαν απ' τη μακρινή Καλιφόρνια, και ήρθαν στην Ελλάδα για ν' ανεβεί ξανά στον Όλυμπο, να κερδίσει τα δώδεκα μέτρα που του έλειπαν.

Να ήταν σφραγες γι' αυτό; Για τα δώδεκα μέτρα; Καθώς καθόμαστε στο καταφύγιο του Όλυμπου, οι δυο μας, κοιτάζοντας από πάνω μας το Στεφάνι και το Μύτικα που έμελλε να φτάσουμε την άλλη μέρα, τον ρώτησα:

— Γιατί ήρθατε τώρα, στη λίγη σας, στον Όλυμπο; Ήρθατε για τα δώδεκα μέτρα; Ήρθατε για να ξεχάσετε;

Δεν αποκρινόταν. Γύρισα, τον κοίταξα. Ο άνθρωπος έκλαιγε. Σιγανά, δισκριτικά, αυτός που είχε ανεβεί στα Ιμαλάια, έκλαιγε. Ήλησα να ζητήσω αυγγιώμην.

— Όχι, είπε. Εγώ λιπούμαι που δεν μπόρεσα να επιβιβήθω στον εαυτό μου. Όχι, δεν ήρθα να ξεχάσω. Ήρθα να καταλάβω. Μες στην ομορφιά του Όλυμπου, μες στην ομορφιά των απήλων ανθρώπων, η Μάρτζουρι κι εγώ, τώρα που είμαστε λυπημένοι, ήρθαμε να καταλάβουμε τον άνθρωπο. Κάτω απ' τα σιωνια πράγματα, απ' την σιωνια ομορφιά, να εξηγήσουμε τη μοίρα. Όχι να ξεχάσουμε. Να εννοήσουμε.

Είπε καὶ κοίταξε ψηλά τους γυμνούς βράχους. Και οδοένα γαλήνηνε. Είδε τον Όμηρο που είχα μαζί μου.

— Διαβάστε μου λίγαμε στίχους, παρακαλεσε

Του διάβασα, κάτω από τον Θρόνο του Διός, τους πρώτους στίχους του θ' της Ιλιάδας. Έλεγον οι στίχοι για μιαν αυγή στον «νιφάδεντα» Όλυμπον που είχαν σύναξη οι Θεοί, και ο λόγος για κάτι ποντορχοίους χρόνους των Ελλήνων, για κάτι ρουαφέτια των Θεων προς Δαναούς και Τρωες, για κάτι ξερυνερίσματα και κάτι φοβέρες του Δια — για όλα που είχαν γίνει ποίηση και σιωνιότητα. Ο Όλυμπος, έτσι, την ώρα αυτή που ολόενο γυρώ μας κατέβαιναν οι ακιες, γινόταν ταυτόσημος με τον Όμηρο, γινόταν πνευματική σιωνιότητα.

Χάρτινο το φεγγαράκι

Νίκου Γκάτσου-Μάνου Χατζιδάκη

Θα φέρει η θάλασσα που ηπιά
κι αστρά χρυσά τ' αγέρι
να σου χαίδευσον τα μαλλιά
να σου φιλούν το χερό

Χάρτινο το φεγγαράκι
ψευτική η ακρογιαλιά
αν με πιστευεις λιγάκι
θα ταν όλα αληθινά

Δίκως τη δίκη σου αγάπη
γρήγορα περνά ο καιρός
δίκως τη δίκη σου αγάπη
είγ· ο κόδωμας πιο μικρός

Χάρτινο το φεγγαράκι
ψευτική η ακρογιαλιά
αν με πιστευεις λιγάκι
θα ταν όλα αληθινά

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Τζένη Ευαγγελινού, Άννα Κρεμεζή-Μαργαρίτοπουλη, Μαρίνα Μάκριδου-Μαπλούχου, Σάκης Κουρουζίδης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Κώστας Καστανάς, Γιάννης Θερτης, Κώστας Θωμαΐδης, Χορωδιακό Εργαστήρι Αθηνών, Γιάννης Φιλιππομπούλης

Ευχαριστούμε το μουσικό Γιάννη Σφυρή για τη θοηθεία του στη συλλογή των σπικών

ΧΟΡΗΓΟΙ: Εθνική Α.Ε. Διοικήσεως και Οργανώσεως, Mellon Technologies.

Οδυσσός, παιδική Διεύθυνση Μουσικής

Ιδιοκτήτης:

«ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»
Λεβίδου 13, 145 62 Κηφισιά - Τηλ. 8083.289, 8015870,
fax 8083289 amarg@gnhm.gr

<http://users.hol.gr/~nsk/filioi.html>

Εκδότης: Άννα Κρεμεζή - Μαργαρίτοπουλη
© Φίλοι Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Διόρθωση κειμένων: Αγγελική Βαρελλά
Στοιχειοθεσία - Σελύδοποίηση - Φίλμς Εκτύπωση
Λιθογραφεία -Βιβλιοσυνεργαστική ΑΕΠΕΕ»
Τιμή τεύχους για τα μη μέλη των «Φίλων» 1 €

