

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ



Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Από καπνό βγαίνει λουλούδι 3η Βραδιά Λόγου και Μουσικής 1ο Μέρος

Ο: βραδιές Λόγου και Μουσικής είναι μια εικασία να συμπορευθεί η περιβαλλοντική ηθική με την καλλιτεχνική ευαισθησία.

Η τρίτη βραδιά Λόγου και Μουσικής που έγινε στις 29 Μαρτίου 2004, ήταν εμπνευσμένη από την Ολυμπιακή Εκεχειρία και περιλάμβανε ποιήματα, πεζά και τραγουδιά που είχαν θέμα την ειρήνη, τον πόλεμο, τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση και την ανεξιχασία, ως υπέρτατη έκφραση του πολιτισμού. Τίτλος της: «Από Καπνό βγαίνει Λουλούδι». Μ' άλλα λόγια: μπορεί να σπέρνουμε μίσος, αλλά να θερίζουμε ευαισθησία! Αυτή είναι η πράξη που παραπέμπει σε μια αισιόδοξη προοπτική. Σ' αυτό το τεύχος και στο επόμενο θα βρείτε τα πεζά κείμενα και τα ποιήματα, επιλογές της Γένης Ευαγγελινού, καθώς και τους στίχους των τραγουδιών που ακούστηκαν σκέινο το βράδυ, από την Όλια Λαζαρίδη, τη Μαρία Φαραντούρη, την Βασιλή Καραμπαύλα και τη χορωδία του Μουσικού Γυμνασίου Ηαλίνης.

Α.Κ.Μ

Εισαγωγή στη βραδιά

Η φετινή χρονιά, χρονιά των ολυμπιακών αγώνων ήταν η αφρούτη για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη

βραδιά λόγου και μουσικής. Μια ειδήλωση των Φύων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, που έγινε πια θεομόρχη στο δικό σας ενδιαφέρον και την αγάπη. Όμως θεσμός έγινε και η πολύ εποικοδομητική και συγχρόνιως ευχάριστη συνεργασία με την Άννα Μαργαριτούλη και τη Μαρίνα Μαλούχου.

Η κεντρική ιδέα που ξεκινήσαμε ήταν η ολυμπιακή εκεχειμία. Γιατί πιπτεύουμε πάντα είναι το απούδαιστερο το πιο διαχρονικό και σήμερα το πιο επίκαιρο μήνυμα των αγώνων. Το να κρατήσουμε δηλαδή τη χέρια μας, ακολουθώντας και την επιμολογία της λέξης, μακριά από τον πόλεμο, μακριά από τα σπλαχνά μακριά από το θάνατο. Γιατί δόλοι ξέρουμε πώς ο πόλεμος είναι καταστροφή γκρεμίσμα, πώνες θάνατος. Θάνατος όχι μόνο της υλής, αλλά και των αξών και των ιδανικών. Είναι η εξαθλίωση του ανθρώπου είτε είναι θύμα είτε είναι θύτης. Είναι αυτό που φέρνει στην επιφάνεια τα πιο σύριγμα εντοτικά.

Ακολουθήσαμε το παράδειγμα της Ολυμπιακής Φλόγας που πριν λίγες μέρες ξεκίνησε το ευρηματικό της ταξίδι. Ταξίδεψαμε σαν σύγχρονοι ιεροφάντες στη λογοτεχνία μας διαδρομικά. Ξεκινήσαμε από τα ομηρικά χωρία και φτάσαμε μέχρι τα γεγονότα της

Κύπρου. Και ακακαλιώναμε το πιο αποδόξο μήνυμα: ότι συρρικνώνεται αλλά δεν έχει η ψυχή του ανθρώπου. Συνθίλβεται, αλλά σαν το ολυμπιακό φως ανασταίνεται με τη βοήθεια του θείου και δύος το φως συμβολίζει την έννοια του ανθρώπου με σημαντική έπιξια βαθμό. Η ψυχή τη φυλακή της θεστή. Μέσα σε όλη την αεριωδή τα συνεχίζει να διατηρεί την αλληλεγγύη, την τριμερότητα, τη στοργή, την ανθρωπιά. Συνεχίζει να συγχωνεύεται στη θέα ενός λουλουδιού, να πονάει για τον αποχωρισμό από το αγαπημένο ζώο, να τινάνει τους ανθρώπους για να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους με αξιοπρέπεια αδιαφορώντας για τη σωματική τους ταλαιπωρία. Να ξεχειλίζει από τριμερότητα στη σκέψη όχι μόνο του δικού της παιδιού αλλά ακόμη και των παιδιών του εχθρού.

Ο πλείονος ευτυχής δεν καταφέρνει πάντα να σβήνει τη φλόγα που υπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου.

Ως μικρή συμβολή στο πνεύμα της Ολυμπιακής Εκεχειμίας, ας προσπαθήσουμε λοιπόν δόλο μας να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της ψυχής μας.

Τζέη Ευαγγελίνου



Η βραδιά ανοίξε με τον Ολυμπιακό Ήμιν (του Κωστή Παλαμά σε μουσική Σπυρου Σαμαρά), το Όνειρο παιδιών της Γειτονιάς (του Μάρου Χατζηδάκη) και το Μύθο (του Νίκου Γκαϊτσου και του Μάρου Χατζηδάκη). Βραβίνεσε τυπώα της χορωδίας του Μουσικού Γειτοναριού Παλληνής με διευθυντή τον Βασίλη Κοκογλίου. Στο πίσω συνόδευσε τη Ελένη Χολέβα.



Τη Μαρία Φαραντούρη συνέδευσε στο πιάνο η Ειρήνη Βαλεντίνοβα. Στη φωτογραφία η Μαρία Φαραντούρη και οι αφηγητές Όλα Λαζαρίδη και Βασίλης Καφαμπούλας, μετά το τέλος της παράστασης.



«Ταξίδια»

Πάσκισα με πολύν πόθο να μαζέψω από γραφτά είτε από στόμα όσο πιο πολλά μπόρεσα, ιστορίες και περιστατικά πόχουνε γίνει στο κάθε μέρος. Κατά δυστυχία οι πιο πολλές από τις τις στορίες δείχνουνε μόνο μια μεγάλη κακία πό 'χει μέσα σα του ο άνθρωπος και που για χατήρι της δουλεύει και σκοτώνεται, δίχως αωτόσο να κάνη τους κατοπινούς του να μετανοιώσουν και ν' αλλάξουνε φερσίματα. Ειστορώντας τούτους τους πολέμους έβαλα ξεπιτούτου ούλη την τέχνη μου για να σηκωθή η τρίχα εκεινού που διαβάζει, βλέποντας τη σκληρότη τ' ανθρώπου απάνου στον άνθρωπο, που ξεπερνά κάθε φαντασία και δείχνει αληθινά πως το πιο μεγάλο θεριό μέσα στα θεριά είναι ο άνθρωπος.

Ως τόσο παργαριδόμαστε πως ο κόσμος πάει πάντα στο καλύτερο, και χαρά σε κείνον που θα ζήση τότες που ο κάθε ένας θα πασκίζη να δώσῃ τις δυνάμεις του και το μυαλό του για καλό του κόσμου ώστε να λεύψῃ η ματοχυσία κ' η αδικία και να μη γράφουνται πλια τέτοιες ιστορίες για ντροπή της ανθρωπότητας.

Φώτη Κόντογλου

Ομήρου Ιλιάς ΡΑΦΟΔΙΑ Χ Σε. 462-510

Θρήνος της Ανδρομάχης

Και όταν στον Πύργο έφθασε μες στων ανδρών
ορθή στο τείχος κοίταξε, κι εμπρός στην πόλιν κάτω
τον είδε αιυτού συρόμενον, και τα γοργά πουλάρια
αφρόντιστα στων Αχαιών τες πρύμνες τον τραβίσουσαν.
Μάυρο σκοτάδι εσκέπασε το φως των οφθαλμών της
κι ἔπεσε οπίσια ανάσκελα με την ψυχήν στο στόμα.
Και ἀμα επήρε αναπνοήν εξέσπασε στην κλάψιν,
κι ἐλεγε με τες Τρωισσες: «Ἐκτορ! οὔμε την ἔρμην!
με μίαν γεννηθῆκαμε μοίραν εμείς οι δύο
συ τώρα κάτω από την γην στον Αδην κατεβαίνεις,
κι εμέ χήραν περίλυπην στο έρμο σπίτι αφήνεις,
κι είναι παιδάκι τρυφερό το σγόρι που εγεννήθη

Αξιον εστί

Με το λύχνο
του αστρου

Με το λύχνο του αστρου στους ουρανούς εβγήκα
Στο αγάλι: των λευκών στη μόνη ακτή του χόσμου
Πού να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ!

Τα κορίτσια μου πένθος για τους αιώνες έχουν
Τ' αγόρια μου τουφέκια κρατούν και δεν κατέχουν
Πού να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ!

Της αγάπης αίματα

Της Αγάπης αίματα με πορφύρωσαν
Και χαρές ανείδωτες με σκιάσανε
Οξειδώθηκα μες στη νοτιά των ανθρώπων
Μακρινή Μητέρα. Ρόδο μου Αμάραντο

Στ' ανοιχτά του πέλαγου με καρτέρεσσαν
Με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε
Αμαρτία μου να 'χα κι εγώ μιαν αγάπη
Μακρινή Μητέρα. Ρόδο μου Αμάραντο

Τον Ιούλιο κάποτε μισανοίξανε
Τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου
Την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν
Μακρινή Μητέρα. Ρόδο μου Αμάραντο

Οδυσσέα Ελύτη
Μίκη Θεοδωράκη

από εμάς τους δυστυχείς και μήτε συ βοηθός του
θα είσαι, αφού απέθανες, μήτε βοηθός σου εκείνος.
Και αν απ' τον πολυδάκρυτον των Αχαιών αγώνα
Ξεφύγη, λύπες πάντοτε πικρές τον περιμένονταν
και ξένοι τα χωράφια του θα του ξετερμονίσουν.
Πάντερμο κάνει το παιδί της ορφανιάς η μέρα
καρμί γέρνει και πρόσωπο με μάτια δακρυσμένα.
Τον φέρνη η χρεία ν' ανεβή στους φίλους του πατέρας του,
τραβά του ενός το φόρεμα, του άλλου το χιτώνα
και σε κάποιος τον ψυχοπονή, καυκί μικρό του δίδει,
δροσιά στα χελινή και ποτέ στην άκρην τ' ουρανίσκου.

Μετάφραση Ιάκωβου Πολυλά

«Η ζωή εν τάφω»

Η μυστική παπαρούνα

Προχωρήσα ας την άκρη του χαρακώματος του λόχου μας.

Ως την έβγαση των συμματοπλεγμάτων.

Από δω το θέαμα θα 'ναι πιο διορθό. Τώρα το κρυμμένο ποτάμι ακούγεται καλύτερα όπως φωνάζει μακριά, μες από τη βαθιά κοίτη του. Θέλω να βγάλω το κεφάλι φηλά από το πρόπετασμα, να ιδώ πέρα. Αν μπορούσα μάλιστα θα καβαλίκευα το χαράκωμα. Ακούμπω το μπαστούνι στο τοίχωμα, σηκώνουμαι στη μύτη της αφβόλας του γερού μου ποδιού και γαντζώνω τα δάχτυλα στους γεώσακους που 'ναι πάνω πάνω. Ένας απ' αυτούς λώνει με μιας και αδειάζει τον άμμο του πάνω μου. Λοιπόν τότες έγινε μια αποκάλυψη! Μόλις ξεφουσκώσει αυτό το σακί, γαμήλωσε η καμπαύρα του και ξεσκέπασε στα μάτια μου μια μικρήν ειπούχια. Αχ, μου καιμε τόσο καλό στην ψυχή. Λίγο ακόμα και θα πατούσα μια ταφιξιά χαράς.

Ηταν ένα λουλούδι εκεί! Συλλογίσου. Ενα λουλούδι είχε φυτρώσει εκεί μέσα στους σαπρακιασμένους γεώσακους. Και μου φανερώθηκε έτσι ξαφνικά τούτη τη νύχτα που 'ναι γιορτή θάματα. Απόμεινα να το βλέπω σχεδόν τρομαγμένος. Τ' άγγισα με χτυποκάρδι, όπως αγγίζεις ένα βρέφος στο μαξιούλο. Είναι μια παπαρούνα. Μια τάση δα μεγάλη, καλοθρεμμένη παπαρούνα αγοριγένη σαν μικρή βελουτένια φούχτα.

Αν μπόρούσε να τη χαρεί κανένας μέσα στο φως του ήλιου, θα 'βλεπε πως ήταν άλικη, μ' ένα μαύρο σταυρό στην καρδιά με μια τουφα μαρβίες βλεφαρίδες στη μέση. Είναι καλοθρεμμένο λουλούδι, γεμάτο χαρά, χρωμάτα και γεροπούνη. Το τσουνί του είναι υπόγειο και χνουδάτο. Εγει και έναν κόμπο που δεν άνοιξε ακόμα. Κάθεται κλεισμένος σφιχτά μέσα στην πράσινη φασικά του και περιμένει την ώρα του. Μα δεν θ' αργήσει ν' ανοιξει κι αυτός. Και θα 'ναι δυο λουλούδια τότες! Δυστοπία μέσα στο περβόλι του θανάτου. Αιστάνουμαι συγκινημένος ξαφνικά ως τα κατάβαθμα της ψυχής.

Ακούμπω πάνω στο προπέτασμα σαν να κουφάστηκα ξαφνικά πολύ.

Από μέσα μου αναβρύζουν δάκρυα απολυτρωτικά. Στέκουμαι έτσι πολλήν ώρα, με το κεφάλι όλο χώματα, ακουμπισμένο στα σαπισμένα σακία. Με δυο δάχτυλα λαφριά, προσεχτικά, αγγίζω την παπαρούνα. Ξαφνικά με γεμίζει μια έγνωση, μια ζωηρή ανησυχία πως κάτι μπορεί να πάθει τούτο το λουλούδι, που μ' αυτό μου αποκαλύφθηκε απόψε ο Θεός. Παιρνώ τότες στη ράχη ένα γερό τσουβάλι (δαγκάνω τα χείλια από την ξαφνική σουβλιά του ποδιού), και τ' ακούμπω με προφύλαξη μπροστά στο λουλούδι. Έτσι λέω θα 'ναι πάλι κρυμμένο για όλους τους άλλους. Χαμογέλω πονηρά. Κατόπι στρώνουμαι ξανά στα νύχια κι απλώνω το μπράτσο μέσω. Ναι, Το άγγισα λοιπόν πάλι! Τρεμουλιάσω από ευτυχία. Νιώθω τα τρυφερά πέταλα στις ράγες των δακτύλων μου. Είτε σιγά σιγά:

- Καλημάχτα... καληνύχτα και να 'σαι βλογημένη...

Όταν μια άνοιξη

Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει
θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά
και θάρθεις να σφίξεις τα χέρια μου
παλιέ μου φύλε, παλιέ μου φύλε
ισως κανείς δε σε προσμένει να γυρίσεις
μια εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου
κι ένα άνθος φυτρωμένο στην ώριμη
πικραμένη σου μυήμη

κάποιο τρένο τη νύχτα σφυρίζοντας
ή ένα πλοίο μακρινό κι απροσδόκητο
θα σε φέρει μαζί με τη νύτη μας και τα
ονειρά μας
κι ίσως τίποτε αλήθεια δεν ξέχασες
μα ο γυρισμός πάντα αξίζει περσύτερο
από κάθε μου αγάπη κι αγάπη σου
παλιέ μου φύλε παλιέ μου φύλε.

Μενόλη Αναγνωστάκη
Μίκη Θεοδωράκη



Στρατή Μυριβόλη

«Η ζωή εν τάφω»

Ζάβαλη Μάικω

Είναι μια βδομάδα τώρα που η ζωή μου κυλά σαν Εμια κορδέλα νερό ανάμεσα στη χλόη. Νιώθω μέρα με τη μέρα πιο δυνατή τη σώψυχη ανάγκη να συναγρικηθώ με την πρωτόγονη ψυχή των ανθρώπων που με φύλοξενούν.

Μολαταύτα... ανακάλυψα σήμερα ένα θησαυρό. Εναν αληθινό θησαυρό της αθώας ανθρώπινης ψυχής από κείνους που σε κάμουν να καμαρώνεις γιατ' είσαι άνθρωπος.

Πρόκειται για τη σπιτονοικοχυρά μου την Αντσια. Αναφουρουλιάζει και φρεσκάρει κάθε μέρα το στρωμάτος που μου γέμισε με καλαμποκόφυλλα. Μου φέρνει μια χοντρή κούπα γάλα κάθε πρωί κι όλη την ώρα που τη ρουφώ, γέρνει πλάι το κεφάλι και με βλέπει σοβαρά και ωλαρά με τα χέρια ενιωμένα στην ποδιά της. Αυτή η μεγαλόπρεπη μητέρα, με το λευκό και αυστηρό πρόσωπο, με τα γυμνά καθαρά πόδια και το πολύζωστο τριχόσκοινο στη μέση, είναι μια γυναίκα από άλλη φυλή, και δεν έγιναν ακόμα είκοσι μέρες που τη γνώρισα. Ωστόσο προβλέπει μ' ένα θαυμαστόν τρόπο ένα σωρό μικροπράγματα για ανάγκες και συνήθειές μου που δεν ήταν ποτές δικές της. Τις μυρίζεται με το ένστιχτο που μόνο το μητρικό φίλτρο γυμνάζει μέσα στις γυναίκες. Και τις θεραπεύει με μια σοβαρή καλοσύνη, τόσο σοβαρή, που ποτές μου δεν τόλμησα να της πω ένα ευχαριστώ... Λοιπόν αυτό που έμαθα σήμερα είναι πως η Αντσια έχει δύο γιους στρατιώτες. Είναι στα χαρακώματα του Περιστεριού αυτά τα παιδιά.

Μαζί με τους σχτρούς που 'χαμε αντίκρυ μας. Αυτός είναι ο θησαυρός που ξεσκάλισα σήμερα μέσα σ' αυτή τη χωριάτικη ψυχή, που 'ναι αγνή σαν τ' απάτητο χόνι.

Έτοι, το πάρσημο των δυο παλικαριών της στον πόλεμο η Αντσια το δέχεται σαν ένα βαρύ κακό που 'πεσε μέσα στο σπίτι, σαν οργή Θεού.

Υποτάξεται ταπεινά και καρτερικά σ' αυτή την ακαταγώνιστη δυστυχία, με τα χέρια δεμένα στην ποδιά της. Και μονάχα προσεύκεται. Κι εμένα, που στάθηκα τόσους μήνες με οπλισμένο χέρι αντίκρυ στα παιδιά της, που μπορεί και να τα σκότωσα μέσα στη φαντασία της, με βλέπει το ίδιο σαν ένα ακόμα θύμα της ίδιας θεομηνίας. Η συμπόνεσή της πέφτει πάνω μου καθάρια σαν τη βροχή τ' ουρανού. Δίχως βαρυ-

γκόμιση, δίχως πικρή επιφύλαξη. Δίχως παράπονο. Είμαι και 'γω στα μάτια της μονάχα ένας «άσκερ», ένας «ζάβαλη άσκερ», δυστυχισμένος στρατιώτης... Και σα μου φρεσκάρει το στρωμάτος για να το κάμει όσο είναι βολετό πιο ξεκουραστικό για το πονεμένο κορμί μου, δε συλλογιέται πως μπορεί ο ίδιος εγώ αύριο-μεθαύριο να ξεκοιλιάσω τα παιδιά της. Με ρωτάει όμως συχνά για τη μάνα μου:

- Τώρα θα κλαίει;
- Ναι, θα κλαίει.
- Και θα σας απαντέχει;
- Θα μας απαντέχει...
- Ζάβαλη μάικω!

Σωπαίνει κρατά τη σαγίτα και με κοιτάζει με αγαθά, γαλάζια μάτια.

Τστερα λέει με μονότονη φωνή:

- Ζάβαλη μάικω!

Στρατή Μυριβίλη

Τώρα που θα φύγεις

Τώρα που θα φύγεις πάρε μαζί σου και το παιδί που είδε το φως κάτω από εκείνο το πλατάνι, μια μέρα που αντηχούσαν σάλπιγγες κι έλαμπαν όπλα και τ' άλογα ιδρωμένα σκίβανε ν' αγγίξουν την πράσινη επιφάνεια του νερού στη γούρνα με τα υγρά τους τα ρουθούνια

Οι ελιές με τις ρυτίδες των γονιών μας τα βράχια με τη γνώση των γονιών μας και το αίμα του αδελφού μας ζωντανό στο χώμα ήταν μια γερή χαρά μια πλούσια τάξη για τις φυχές που γνώριζαν την προσευχή τους.

Τώρα που θα φύγεις, τώρα που η μέρα της πληρωμής χαράζει, τώρα που κανείς δεν ξέρει ποιον θα σκοτώσει και πώς θα τελειώσει, πάρε μαζί σου το παιδί που είδε το φως κάτω απ' τα φύλλα εκείνου του πλατάνου και μάθε του να μελετά τα δέντρα.

Γιώργου Σεφέρη
Μίκη Θεοδωράκη

Στο στήθος μου πληγή

Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι
όταν χαμηλώνουν τ' άστρα και συγγενεύουν με το κορμί μου
όταν πέφτει σιγή κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων.

Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια
ως πού θα με παρασύρουν;
Τη θάλασσα, τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει;
Βλέπω τα χέρια κάθε αυγή να γνέφουν στο γύπα και στο γεράκι
δεμένη πάνω στο βράχο που έγινε με τον πόνο δικός μου.
Βλέπω τα δέντρα που αναστάνουν τη μαύρη γρανίγη των πεθαμένων
κι έπειτα τα χαμόγελα, που δεν προχωρούν, των αγαλμάτων.

Γιώργου Σεφέρη
Μίκη Θεοδωράκη

Ο στρατιώτης

Σ' όλη μου τη ζωή ήμουν στον πόλεμο,
Μέσα στα χαρακώματα γνωμάτα βροχή
όταν έβγαινε ο ήλιος. Τη νύχτα, περνούσα ποτάμια.
Στο ένα μου χέρι, στο ένα μου πόδι, στο μέτωπο, επίδεσμοι
Στο άλλο μου χέρι, στο άλλο μου πόδι, στο στήθος μου, λάσπες
Στα μάτια μου μόνο σιωπή και παράπονο.

Στα χείλη μου ανάμεσα ένα τριαντάφυλλο,
κι αντί αυτό, χρεμασμένο, σαν ένας γυλιός
με τα υπάρχοντα όλης μου της ζωής εδώ κάτω
ένα χαμόγελο

Νικηφόρου Βρεττάκου

Cundu luna vini

'Ο, τι και να γίνει ό, τι και να λάχει
κούντου λούνα βίνι τραγουδάνε οι Βλάχοι
κούντου λούνα βίνι τραγουδάνε οι Βλάχοι
κούντου λούνα βίνι κι ό, τι θέλει ας γίνει!

Κλαίν' οι Βεδουίνοι σκούζουν οι Φελάχοι
Και στην Παλαιστίνη καίγονται μονάχοι
κούντου λούνα βίνι τραγουδάνε οι Βλάχοι
κούντου λούνα βίνι κι ό, τι θέλει ας γίνει

Φως και καλοσύνη γυις μου δεν υπάρχει
Ρίχνουν στο καμπήν και τον Πατριάρχη
κούντου λούνα βίνι τραγουδάνε οι Βλάχοι
κούντου λούνα βίνι κι ό, τι θέλει ας γίνει

Νίκος Γκάτσου
Μάνου Χατζιδάκη

Η φωτιά

Όμως αυτός, σαν δεν ήτανε μαζί τους, δεθανεί πρέπει να φοβηθεί. Να καθήσει να προστατέψει το βιώς του, αυτό είναι το χρέος του νοικοκυρή.

Και πλιότερο απ' όλα, τα ζωντανά του. Τα βλογγημένα τα πλάσματα που του μιλούσαν με τα μάτια και κατεβάζαν τ' αυτιά τους ν' ακούσουνε τη φωνή του.

Και πλιότερο απ' όλα, τόύτο το μοσκάρι το φετινό. Περισσότερο κι από τα παιδιά του – κι ο Θεός να του το συγχαρέσει. Κοκκινωπό, βελουδένιο, με την άσπρη τη βούλα στο κούτελο. Όμορφο, καταστρόγυλο, παιγνιδιαρικό κι αχόρταγο. Να τον αγαπάει σαν άνθρωπος και να πηγαίνει πίσωθεν του σαν το ζαγάρι. Κι αυτός να μη βρίσκει αναπαμό άμα δεν το χάιδει τρεις φορές τη μέρα,

εκεί στην άσπρη τη βούλα, ανάμεσα απ' τα χέρατα...

Στο τέλος τέλος, καλύτερα να χαντάνε μαζί τους, παρά να κάθεται κατόπι και να θρηνήσεται, ολομόναχος κι ορφανεμένος, δίχως αυτά.

Δυο τρεις ώρες αργότερα άκουσε κι ο Γιακουμής που βροντούσαν την οξώπορτά του.

Πρώτη του φορά πόβλεπε Γερμανούς. Κατέβηκε τους άνοιξε και τους έγνεψε να περάσουν:

Ο άντρακλας τον κοίταξε καλά καλά...

– Γκουντ – γκουντ – κι έκανε να περάσει. Οι άλλοι των ακολούθησαν κι ο Γιακουμής τους έμπασε μέσα. Οι γυναίκες είχανε στρώσει τις τάβλες και στεκόνταν παράμερο ορθές. Ο άντρακλας κοίταξε ολόγυρα και κάτι είπε

στους άλλους. Αφήσανε τα ντουφέκια και στρωθήκανε γύρω γύρω. Αυτός πήρε μαζί του το Γιακουμή. Ανεβήκαν απάνω, κοίταξε όλα τα δωμάτια κι ώστερα κατεβήκανε στα κατώγια. Είδε τ' αμπάρια κι τις κασέλες, τ' άνοιξε, τα κοίταξε κι αυτά. Η δαμάλα με το μοσκάρι ήταν εκεί. Μούγκρισε χαρούμενα που τον είδε, κι αυτός το χάιδεψε στο κούτελο. Το χάιδεψε κι ο γερμαναράς, είπε πάλι γκουντ, και ξανανεβήκαν απάνω.

Ο Γιακουμής τραβήχτηκε σε μιαν άκρη και τους κοιτούσε πολύχανε πέσει στους ταβλάδες χωρίς να μιλούνε.

Βάλθηκαν να πίνουνε το κρασί με τις κανάτες, φωνάζανε και γελούσανε δυνατά. Τσερά αρχίσανε να ρίχνουν κάτι φλογισμένες ματιές στις γυναίκες. Μα δε γίνηκε κακό, ώποι νύχτωσε. Όσοι δεν είχαν αποκοψιθεί, κοιμήθηκαν εκεί μεθυσμένοι, μερικοί ξαναξυπνήσαν τη νύχτα. Ξαναμέθυσαν και ξανακοψήθηκαν...

Την Τρίτη μέρα το πρωί ο Γιακουμής βγήκε λίγο στην αυλή κι όπως ήταν το σπίτι στο φήλωμα, είδε κάτου τους Γερμανούς να συνάζονται όχω απ' την εκκλησιά. Η καρ-

διά του ξαλάφρωσε. Σε λίγο οι γυναίκες φάνηκαν κι αυτές ν' αναστήθηκαν, σαν είδαν και τους δικούς τους να στηκώνταν για να φύγουν.

Στο κεφαλόσκαλο, ο Γερμανός στάθηκε μια στιγμή, με το κορμί του γερμένο μπροστά και τα μάτια του μισόκλειστα απ' το μεθύσι. Κοίταξε ολόγυρα, σα να μύριζε τον αέρα ή σα να πάσκε κάτι να θυμηθεί. Κι ώστερα έβγαλε μια φωνή δυνατή. Δυο – τρεις απ' τους στρατιώτες πούχαν περάσει την οξώπορτα, ξαναγύρισαν πίσω. Αυτός κάτι τους είπε κι ο Γιακουμής ένοιωσε πως τώρα θαργότανε το κακό. Και σαν τους είδε να τραβάνε στο κατώ, κατάλαβε. Η καρδιά του δεν το βάσταξε.

– Όχι – αυτό δηλ.

Μόνο το μοσκάρι να μην του το πάρουν. Και να τον λυπηθείς, κύριε αξιωματικέ, γιατί τόχει σαν παιδί του ο γέροντας...

Στην αρχή έσφιγγε τα χέρια του και τον παρακαλούσε. Ύστερα έπεσε κάτου στα γόνατα κι έσκουζε και παραμιλούσε και τα μάτια του τρέχανε δάκρυα. Οι

γυναίκες κλαίγανε πίσωθεν του να βλέπουν το χάλι του. Μα ο άλλος ήταν σα να μην άκουγε τίποτα, ώσπου βγήκαν από το κατώ, σέρνοντας το μοσκάρι που μούγκριζε και τραβιόταν πίσω, μ' ένα σκοινί περασμένο στα χέρατα.

Ο Γιακουμής σηκώθηκε, τίνοξε τα χώματα από πάνω του κι ακολούθησε παραπίσσω τους Γερμανούς, σα δαρμένο σκυλί, ως την πλατεία

της εκκλησιάς. Είχαν εκεί μαζιώμενα βώδια και γουρούνια κι άλλα ζωντανά και τα δένανε δυο Ιταλοί τόνα με τ' άλλο κι περνούσαν το τελευταίο σκοινί στο σαμάρι του μουλαριού. Είδε να το δένουν και το δικό του που αποκρινόταν στο μούγκρισμα της δαμάλας από πάνου απ' το σπίτι, γιομζόντας με το θήριό του όλο τον τόπο. Και τους ακολούθησε πάλι ως την άκρη του χωριού. Μια στιγμή του φάνηκε τότες πως γύρισε πίσω και τον κοίταξε με τα μεγάλα του μάτια.

Κάθησε κι έβαλε το πρόσωπο μέσα στις παλάμες του πουχάνε γίνει σαν τα καύκαλα της χελώνας από το δούλεμα της γης. Είδε το μοσκάρι του πνιγμένο στο αίμα ν' αναποδογυρίζει τα μεγάλα του μάτια. Κι είδε τη φωτιά ν' ανεβαίνει απ' ολούθες κι να τον ζώνει απ' ολούθες, ανήμπορον, κατατσακισμένο.

Κι άλλο τίποτα δεν ήθελε παρά να μπορούσε να κλάψει – να κλάψει. Ο Γιακουμής, το λιοντάρι.

Δημήτρη Χατζή



Αριστοφάνη Λυσιστράτη

(αποσπόματα)

Στην Αθήνα κάπουα φορά στης Ακρόπολης τη σκιά η Λυσιστράτη στρατηγός κι ο στρατός της ερωτικός. Με όπλα τα κάλλη των γυναικών τον Αρη καλά πολεμά να φέρει την Ειρήνη.

Μες στο έργο μας το μουσικό δίδαγμα έχουμε ηθικό: από χιλιάδες αγαθά την Ειρήνη φιλάξτε καλά. Η πρώτη και πρωταρχική αυτή που τιμά τη ζωή. Αδέρφια, δώστε τα χέρια! Έχω το σπίτι ανοιχτό, έχω για σένα δ.τι ποθείς ακρατο ούνο για να πιεις, κρεβάτι για να κοιμηθείς. Στης Ειρήνης το σκοπό τις φωνές ενώστε.

Στης Ειρήνης το ριθμό τις καρδιές υφώστε.

Χέρια - χέρια ομίξτε δυνατά.

Ρίξτε μες στα Τάφταρα του πολέμου τη σκιά.

Σαν ελεύθερο πουλί θα πετάξω τώρα.

την Ειρήνη κάθιδαν,
χαίρεται όλη η χώρα!

Του πολέμου αρχοντες
ενωμένοι στο κακό,
μες στο αίμα των λαών
βουτηγμένοι ως το λαμό.
Τα φωμιά σας τώρα τέλειωσαν.

Ο στρατός των γυναικών
το φριγκό σας πρόσωπο
ξεσκεπάζει σήμερα
με τούτο το τραγούδι.

Της Ειρήνης το σκοπό
τραγουδάμε σήμερα.
Της Ειρήνης τ' όμορφο
το γλυκό τραγούδι.
Τραγουδήστε όλοι μαζί,
θεατές και φύλοι,
θεατές και φύλοι!
Για να λάμψει αιώνια
η καλή Ειρήνη.
Αθηναίοι, Θηβαίοι, Θεσσαλοί!

Τραγουδήστε όλοι σας,
θεατές και φύλοι.
Σπαρτιάτες, Σαμιώτες, Βοιωτοί.
Για να λάμψει αιώνια
η καλή Ειρήνη.
Ελληνες με μια φωνή,
με μια καρδιά!
Της Λυσιστράτης θραυσμευτής
ο ερωτικός στρατός νικητής!

Ο εφιάλτης της Περσεφόνης

Έκει που φύτρωνε φλιτσούνι κι άγρια μέντα
Κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο
Τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα
Και τα πουλά πέφτουν νεκρά στην υφικάμινο

Κομήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης
Στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγεις

Έκει που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες
Ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο
Τώρα πετάγε τ' αποτσίγαρα οι τουρίστες
Και το καινούργιο παν να δουν διωλιστήριο

Κομήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης
Στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγεις

Έκει που η θάλασσα γινόταν ευλογία
Κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα
Τώρα καμίονα κουβαλάν στα ναυπηγεία
Άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά κι έλασματα

Κομήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης
Στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγεις

Νίκου Γκάτσου
Μάνου Χατζιδάκι

φωτ. Ε. Μαργαρίτης

Η συνέχεια της βραδιάς στο επόμενο τεύχος

Ιδιοκτήτης:

«ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»
Λεβίδου 13, 145 62 Κηφισιά - Τηλ. 8083.289, 8015870.

fax 8083289 / e-mail: amarg@gnhm.gr]

<http://users.in.gr/gnlim/>

Εκδότης: Άννα Κρεμέζη - Μαργαριτούλη
© Φίλοι Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Διόρθωση κειμένων: Αγγελική Βαρελλά
Στοιχειοθεσία - Σελιδοστοίχηση - Φίλμις Εκτύπωση
Λιθογραφείο «Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ»
Τιμή τεύχους για τα μη μέλη των «Φίλων» 1 €

